

Jacques Rancière
Estetiğin Huzursuzluğu

JACQUES RANCIÈRE 1940 Cezayir doğumlu. Halen European Graduate School'da ve Paris VIII (St. Denis) Üniversitesi'nde felsefe dersleri veriyor. Althusser'in öğrencisi olduğu dönemde *Kapital'i Okumak* adlı derlemeye yazdığı metinle adını duyurdu. 1968 olayları sırasında Althusser'le fikir ayrılığına düştü ve 1974'te *La leçon d'Althusser* adıyla yayımlanan kitabında Althusser'ın çevresinden kopusunun gerekçelerini yazdı. Kendi kuşağından yazarların metinlerinde kuram ile gerçeklik arasında artan bir uçurum tesis ederek, 1975'te *Les Révoltes Logiques* başlıklı dergiyi kurdu. Adını, Arthur Rimbaud'nun "Demokrasi" başlıklı şiirinden alan dergide, çalışma ile düşünme, yani proletörler ile entelektüeller arasındaki ilişkiye yeniden kurmanın yollarını aradı. 1985'e kadar yayımlanan dergideki çalışmaları, Rancière'in daha sonraki düşüncelerinin de nüvelerini içeriyordu.

Rancière'in metinlerindeki temel dayanak noktası, eşitliğin varılması gereken bir hedef değil, varlığı her koşulda kabul edilmesi gereken bir hareket noktası olduğu tezidir. İnsanlar arasındaki farklar, zekâları ya da bilgi birikimleri arasındaki farktan değil, bunları hayatı geçirmeye iradeleri veya fırsatları arasındaki farktan kaynaklanır ona göre. *La Nuit des prolétaires*'de (1981), 19. yüzyıl Fransası'nda sanatla uğraşan işçilerin hayatlarında sunduğu kesitlerle, maddi geçim zorunluluğunun sanatla uğraşmayı bir lüks haline getirdiği yolundaki geleneksel anlayışa karşı çıktı. *Özgürleşen Seyirci*'de, imajlar yoluyla manipüle edilmeye hazır kitleler ile bunlarınardındaki hakikati bildirmekle yüklümlü entelektüeller arasındaki ayrima itiraz ederek, "seyircinin özgürlüğü"nü savundu. *Filozof ve Yoksullar*'nda, kökleri Platon'a kadar uzanan ve Marx kadar Bourdieu ve Sartre gibi düşünürlerin de benimsediği geleneksel "işbölümü" düşüncesini sarstı. Sanat ve estetik üzerine eserlerinde de, bu alanlarda kanıksanmış birtakım anlayışları sökmeye, tarihselleştirmeye ve bozmaya yoğunlaştı. Modernizm/postmodernizm, sanat için sanat/politik sanat gibi karşılıkları reddetti; ortak bir mekânnın inşa edilmesi ve bu mekânda yer alacak özne-lerin ve nesnelerin tanımlanması anlamında estetiğin ve politikanın daima iç içe olduğunu öne sürdü.

Rancière'in Türkçe'de yayımlanan eserleri: *Uyuşmazlık* (Aralık, 2005), *Estetik Bilinçdisi* (Aralık, 2006), *Siyasalın Kıyısında* (Metis, 2007); *Görüntülerin Yazgısı* (Versus, 2008); *Filozof ve Yoksulları* (Metis, 2009), *Özgürleşen Seyirci* (Metis, 2010); *Tarihin Adları* (Metis, 2011).

sanathayat
Dizi EDİTÖRÜ Ali Artun

Estetik, bedene ilişkin bir söylem olarak doğmuştur. “Estetik” kelimesinin 18. yüzyıl ortalarında başta vurguladığı ayırım, “sanat” ile “hayat” arasında değil, maddî ile gayri maddî arasındadır: Şeyler ile düşünceler, duyular ile fikirler arasında. Sanki felsefe birden, kendi zihinsel mîntikasının ötesinde, kesif, kaynayan bir alan bulunduğu gerçeğine aymış gibidir. Az buz şey de değildir bu alan: duyusal hayatımızın tamamıdır. Estetik, insanın bu en kaba ve bayağı boyutıyla ilgilenir. Bu nedenle onda, teorinin tiranlığına karşı bedenin nicedir dilsiz kalmış isyanının ilk kırıdanışları vardır.

Terry EAGLETON

JACQUES RANCIÈRE

Estetığın Huzursuzluğu

SANAT REJİMİ VE POLİTİKA

Malaise dans l'esthétique

ÇEVİREN Aziz Ufuk Kılıç



Malaise dans l'esthétique

© 2004 Editions Galilée

•

İletişim Yayıncıları 1729 • sanathayat dizisi 24

ISBN-13: 978-975-05-1023-6

© 2012 İletişim Yayıncılık A.Ş.

1. BASKI 2012, İstanbul

•

DİZİ EDİTÖRÜ Ali Artun

YAYINA HAZIRLAYANLAR Barış Yıldırım - Elçin Gen

KAPAK TASARIMI Özlem Özkal - Suat Aysu

UYGULAMA Hüsnü Abbas

DÜZELTİ Asude Ekinci

DİZİN Elçin Gen

BASKI ve CİLT Sena Ofset • SERTİFİKA NO. 10721

Litros Yolu 2. Matbaacilar Sitesi B Blok 6. Kat No. 4NB 7-9-11

Topkapı 34010 İstanbul Tel: 212.613 03 21

İletişim Yayıncıları

SERTİFİKA NO. 10721

Binbirdirek Meydanı Sokak, İletişim Han No. 7 Cağaloğlu 34122 İstanbul

Tel: 212.516 22 60-61-62 • Faks: 212.516 12 58

e-mail: iletisim@iletisim.com.tr • web: www.iletisim.com.tr

İÇİNDEKİLER

Giriş.....	7
Estetiğin Politikaları.....	23
• Siyaset Olarak Estetik.....	23
• Eleştirel Sanatın Sorunları ve Dönüşümleri.....	48
Modernizmin Çatışkılırı.....	65
• Badiou'nun İnestetik'i: Modernizmin Burkumlaları.....	65
• Lyotard ve Yüce-estetiği: Bir Kant Karşı-okuması.....	89
Estetiğin ve Siyasetin Etik Dönemeci	109
Dizin	131

EDİTÖRLERİN NOTU

Kitabın başlığı *Malaise dans l'esthétique*'in tam çevirisi "Estetikte Rahatsızlık". Fakat Rancière'in başlığı, Freud'un Fransızca'ya "Malaise dans la civilisation" adıyla çevrilen "Das Unbehagen in der Kultur" kitabına da göndermede bulunuyor. Freud'un kitabının Türkçe çevirisi "Uygarlığın Huzursuzluğu" başlığıyla yayınlandığı için, göndermeyi korumak amacıyla "Estetiğin Huzursuzluğu" başlığını tercih ettik.

Giriş

Estetiğin itibarı kötü. Bir yıl geçmiyor ki yeni bir kitap estetiğin sonunun geldiğini, ya da günahlarının devam ettiğini ilan etmesin. Suçlama iki durumda da aynı: Estetik, felsefeyi ya da belli bir felsefenin, kendi çıkarı uğruna, sanat eserlerinin ve zevk yargılarının anlamını saptırmamasına araç olan aldatıcı bir söylemdir.

Suçlama sabit, ama gerekçeler çeşitli. Bundan yirmi-otuz yıl önce, estetiği sanık sandalyesine oturtan mahkeme Bourdieu'nün terimleriyle özetlenebiliyordu: Formülü Kant tarafından açıklanan “çıkarsız” estetik yargı, “toplumsalın yok sayıldığı”¹ yerdi. Estetik mesafe, halk tabakalarının *habitus*'una özgü “zasuretten kaynaklanan zevkler” ile yalnızca hali vakti yerinde olanların oynayabildiği kültürel ayrim [*distinction*] oyunları arasındaki kökten yarılmmanın damgasını vurduğu bir toplumsal gerçekliği gizlemeye yarıyordu. Anglosakson dünyada sanatın toplumsal ya da kültürel tarihini ele alan çalışmaların da benzer bir ilham kaynağı vardı. Bazıları, saf sanatın yanılışlarının ya da avantgard manifestoların ardındaki, sanat pratiğinin koşullarını belirleyen

ekonomik, politik ve ideolojik etmenlerden menkul gerçekliği bize gösteriyordu.² Bazılıysa, *The Anti-Aesthetic* başlığı altında, avangardizmin yanıldıklarından kopmuş postmodern bir sanatın ortaya çıkışını selamlıyordu.³

Bu eleştiri biçimini artık revaçta değil. Başat entelektüel kani, son yirmi yıldır, her türlü “toplumsal” açıklama biçimini, totaliter dehşetin sorumlusu ilan ettiği özgürlüşme ütopyalarıyla tehlikeli bir suç ortaklığını yapmakla itham ediyor. Ve bir yandan saf politikaya dönüş teraneleri tuttururken, öte yandan sanat eseri denilen koşullanmamış olayla saf karşılaşmayı da yeniden selamlıyor. Düşüncenin girdiği bu yeni dönemeçten estetiğin aklanmış çıkması beklenebilirdi. Ama görünen o ki, durum hiç de öyle değil. Yalnızca suçlamanın ters çevrilmesi söz konusu. Buna göre, estetik, sanat eserlerini ya da bizim ona yönelik takdirimizi, başka amaçlar için tasarlanmış bir düşünce makinasına –felsefi mutlak, şiir dinî ya da toplumsal özgürlüşme rüyası– tabi kılmak suretiyle eserle saf biçimde karşılaşmamıza engel olan, sapıkın bir söylem haline geldi. Birbirine karşıt birçok kuram hiç gocunmadan bu teşhisini dayanak alabiliyor. Örneğin Jean-Marie Schaeffer'in *Adieu à l'esthétique*'i [Estetiğe Elveda], Alain Badiou'nun *Petit manuel d'inesthétique*'ini [İnestetik İçin Küçük Kılavuz] yankılıyor. Oysa bu iki düşünce kararlı kutaplarda yer alıyor. Jean-Marie Schaeffer, analistik gelenekten destek alarak, spekulatif estetiğin sayıklamalarının karşısına estetik tutumların somut çözümlemesini koyuyor. Ona göre spekulatif estetik, beynini kemiren sahte sorunu çözmek –anlaşılır olan ile duyulur olanı uzlaştırmak– için, estetik davranışların ve sanatsal pratiklerin incelenmesini bir kenara bırakmış, yerine romantik bir mutlak sanat kavramı koymuştur. Alain Badiou ise tamamen karışıklıklarla yola çıkarıyor. Badiou, sanat eserlerinin hakikatini tipki romantizm gibi şiirdeki duyular hakikati yüceltme hatasına düşen bir (anti-)felse-

fenin hizmetine koşan estetiği, Platon'un İdea'sı ve İdea'nın olayları olan sanat eserleri adına reddediyor. Ama estetiği; saf düşünce, duyular duygulanımlar ve sanat pratiklerini iç içe geçiren romantizmle malul bir karışıklık diye kınamakta, birinin Platonculuğu ile diğerinin anti-Platonculuğu anlaşılıyor. İkisi de bu karışıklığın karşısına, unsurları ve söylemleri ait oldukları yere koyan bir ayırma ilkesini çıkarıyor. İkisi de "felsefi estetik"e karşı (has) felsefeyi haklarını savunarak, aslında, spekulatif yanılsamanın karşısına tutumlarım ve pratiklerin gerçekliğini koyan anti-filozof sosyoloğun söylemini benimsiyorlar. Böylelikle, bizzat sanatın gerçekliğine dönüşmeye olan sanat üzerine bir söylemin, sanatın görkemli duyular mevcudiyetini yuttuğunu iddia eden egeyen kaniyla uyuşuyorlar.

Aynı mantığı başka felsefeler ya da anti-felsefeler üzerinde temellenen sanat düşüncelerinde de buluyoruz: Örneğin idealist estetiğin karşısına resimsel çizginin ya da müzikal tınnının yüce darbesini koyan Jean-François Lyotard'da. Büttün bu söylemlerin benzer yönü, estetiğin karışıklığını eleştirmeleri. Birçoğu da, estetikteki bu "karışıklığın" imlediği başka meseleler olduğunu görmemizi sağlıyor: çıkışız yargı yanılsamasına karşı, sınıfal bölünmenin gerçekliği (Bourdieu); şiirin olayları ile siyasetin olayları arasındaki benzeşim (Badiou); düşünçenin bir dünya tasarladığı yönündeki modernist yanılsamaya karşı, egemen Öteki'nin şoku (Lyotard); estetik ütopya ile totaliter ütopya arasındaki suç ortaklığının ifşası (taşeronlar korosu). Kavramların *ayırma* tabii tutulması ile, toplumdaki edinilmiş seçkinliği belirten *ayrimın* aynı kelimeyle anılması [*distinction*] boşuna değil. Estetik karışıklık da, estetik ayırım da, toplumsal düzenle ve bu düzenin dönüşümleriyle yakından ilişkili.